

Nghi thức Tưởng Niệm Cuộc Thương Khó của Chúa Giêsu tại nhà thờ St Theresa's – Giáo Đoàn Đức Mẹ Fatima, Miller ngày Thứ Sáu tuần thánh 03-04-2026

Xem thêm hình

<https://drive.google.com/drive/folders/1vtOzBpwo85C8oHRJL2RAGo9oU1Md-tf8?usp=sharing>

https://drive.google.com/drive/folders/1fbCb5-WFu46lCGFSjDK2f-j80g4W_L5M?usp=sharing

<https://drive.google.com/drive/folders/1zjNCIPr7nS4Za4KX39ysOgSTSoCWgvWB?usp=sharing>

Thứ Sáu Tuần Thánh là một trong những ngày linh thiêng và trọng đại nhất trong năm phụng vụ của Giáo hội Công giáo, theo phụng vụ, giáo hội không cử hành Thánh Lễ. Giáo đoàn Đức Mẹ Fatima, Miller, dưới sự hướng dẫn của Linh mục Phêrô Trần Văn Trợ, cùng Hội Thánh hiệp thông tưởng niệm cuộc thương khó và cái chết của Đức Giêsu Kitô trên thập giá.

Cha Chủ tế mời gọi cộng đồng cùng bước vào một không gian trầm lắng. Bàn thờ không trải khăn như thường lệ, không có nến sáng, không hoa trang trí. Sự đơn sơ và trống trải mang ý nghĩa sâu xa: Hội Thánh cùng bước vào sự mất mát, đau thương và tang chế, khi chính Con Thiên Chúa chịu chết vì tội lỗi loài người.



Nghi thức bắt đầu trong thinh lặng. Chủ tế tiến ra, không có lời chào như trong Thánh lễ, nhưng phủ phục trước bàn thờ. Cộng đoàn cũng quỳ gối trong thinh lặng sâu xa, diễn tả sự khiêm nhường, tôn kính và đau buồn trước mầu nhiệm khổ nạn của Chúa.



Phần đầu tiên là Phụng vụ Lời Chúa. Các bài đọc được chọn cách đặc biệt để giúp cộng đoàn hiểu rõ hơn về ý nghĩa cuộc khổ nạn. Bài đọc từ sách tiên tri Isaia nói về Người Tôi Trung đau khổ, người đã chịu thương tích vì tội lỗi của nhân loại. Thánh vịnh đáp ca vang lên như lời cầu nguyện thống thiết.



Đỉnh cao của phần phụng vụ là bài Thương Khó theo Thánh Gioan. Qua đó, người tín hữu được sống lại từng chặng đường đau thương của Chúa Giêsu: từ vườn Cây Dầu, đến phiên tòa, và cuối cùng là cái chết trên Thập giá.



Trong bài giảng Cha Chủ tế nói đến những người Tư Tế, Thày Cả, luật sĩ, biệt phái... những người có sức ảnh hưởng trong dân đã vì ghen tức với Chúa Giêsu nên muốn loại trừ Chúa, nhưng họ sẽ không thể làm được gì với khả năng của họ, mà chính Chúa Giêsu, Ngài đại diện cho tình yêu của Thiên Chúa, đã tự nguyện mang lấy tất cả mọi tội lỗi của nhân trần, của mỗi một người chúng ta trên thân thể Người, để Ngài bị đánh đòn, bị sỉ nhục, bị hành hạ tan nát như tiên tri Isaia đã nói: “người ta đánh đập và hành hạ Người không còn hình tượng người ta nữa” là bởi vì tội lỗi của chúng ta, qua cách đó Chúa đã dùng để xóa hết tất cả tội lỗi của chúng



ta, gánh cho chúng ta khỏi tội chết muôn ngàn đời để được sống và sống đời đời. Chúng ta suy niệm cuộc tử nạn của Chúa Giêsu, hãy để tâm hồn và lòng trí của mình dõi theo từng bước khổ nạn của Chúa, chứ đừng giống như một người đi xem phim, đứng đưng hoặc đôi khi chúng ta cũng hòa theo đám đông muốn giết Chúa bằng mọi cách, như Philato mặc dù xét thấy Chúa vô tội và muốn tha nhưng chúng ta vẫn đặng đặng sát khí muốn giết Chúa giống như người Do Thái ngày xưa. Xin Chúa thương tha thứ tội lỗi, chúng ta hãy thật lòng ăn năn sám hối và quay về với Chúa, sống xứng đáng là con cái Chúa, biết trân quý tình yêu thương và ơn tha thứ của Chúa và cầu nguyện cho cả những người chưa biết trân quý tình yêu thương và ơn tha thứ của Chúa.

Trong ngày Thứ Sáu Tuần Thánh này cộng đoàn Đức Mẹ Fatima, Miller cùng hiệp ý với toàn thể giáo hội đặc biệt cầu nguyện cho Hội Thánh, cho Đức Thánh Cha Leo, các hàng giáo sĩ, giáo dân, anh chị em dự tòng, các tín hữu, những người Do Thái, những người ngoài Kitô giáo, những nhà lãnh đạo quốc gia và những người đau khổ.



Phần thứ hai là nghi thức Suy tôn Thánh Giá, biểu tượng của sự nhục nhã và đau khổ, nay trở thành dấu chỉ của chiến thắng và tình yêu. Thánh giá được rước vào cách long trọng, được che phủ bằng khăn và dần dần được mở ra trước cộng đoàn. Mỗi lần mở ra, vị chủ tế xướng lên: “Đây là cây Thánh Giá, nơi treo Đấng Cứu Độ trần gian”, và cộng đoàn đáp lại: “Chúng ta hãy đến đến thờ lạy”.





Sau đó, các tín hữu tiến lên tôn kính Thánh Giá bằng cách hôn, chạm, hoặc cúi đầu, bày tỏ lòng tôn kính sâu xa đối với Đấng đã chịu đóng đinh vì nhân loại.



Phần thứ ba cũng là phần cuối của nghi thức là Rước lễ. Dù không có Thánh lễ được cử hành, nhưng các tín hữu vẫn được rước Mình Thánh Chúa, được truyền phép từ Thánh lễ Tiệc Ly tối

Thứ Năm. Điều này nhắc nhở rằng hy tế thập giá và bí tích Thánh Thể liên kết mật thiết với nhau.

Sau khi Rước lễ, nghi thức kết thúc trong thinh lặng. Không có phép lành cuối lễ. Chủ tế và cộng đoàn âm thầm ra về trong không khí tĩnh lặng như để mỗi người tiếp tục suy niệm trong lòng mình về mầu nhiệm tình yêu và đau khổ mà Đức Kitô đã trải qua.

Maria Đinh Nhung tường trình